

N.V. ZEEPFABRIEKEN  
VH DE HAAS & VAN BREERO  
APELDOORN.

[www.apeldoorn-orden.nl](http://www.apeldoorn-orden.nl)



## POESJE WITVEL

In de dakgoot naast den schoorsteen

Loopt Minetje loerend rond,

- Of ze voor haar middageten  
Niet een lekker hapje vond.

't Roze neusje ging de lucht in

Jongens, nu, ze had 't niet mis,

Uit dien grooten zwarten schoorsteen,

Kwam zoo'n fijne lucht van visch.



Even naar beneden kijken,  
Maar door 't kostelijk gezicht  
En bedwelmd door al die geuren  
Verloor Minetje 't evenwicht.

Als één groote zwarte roetmop  
Tuimelt ze den schoorsteen uit,  
In de pan met groote schollen  
Voor Bettekee's verbaasde snuit.



Van de eerste schrik bekomen,  
Zegt Bettekee: „Wacht, mormeldier!  
Ik zal jou eens moris leeren,  
Kom jij maar eens even hier.

Minetje, die meer trek in vischjes  
Dan in een pak ransel had,  
Wipt de deur door naar de kamer  
En koos vlug het hazepad.



In een wip zat ze op de tafel,  
Waar de inktpot open stond  
Stortte 't heele ding met inhoud  
Over tafelkleed en grond.

Pats! Daar kwam de matteklopper.  
Maar Bet, die dol van woede was.  
Sloeg inplaats van op Minetje  
Midden in de zwarte plas.



Bettekee's gezicht en handen,  
Haar nieuwe jurk en boezelaar,  
Alles zat met zwarte vlekken  
Ze geelk een Moriaan zoowaar.

Eind'lijk zag Minet een uitweg,  
Daar het venster openstond.  
Met een sprong in de gordijnen,  
En dan buiten op den grond.



www.apeldoorn-orden.nl

www.apeldoorn-orden.nl

't Huilen nader dan 't lachen,  
Zag Bettekee de kamer rond,  
Alles vol met zwarte vlekken,  
Waar Minetje zat of stond.

Maar, daar eensklaps drong een lichtstraal  
Door in Betje's duister brein.  
Ze hoorde onlangs, dat **Zeeppoeder**  
Merk **Edelweiss**, zoo goed moest zijn.



Lucie Schmidt

Dan maar dadelijk probeeren.  
En al 't mooie linnengoed  
Was binnen 't uur door Bettekeetje,  
Gereinigd van de inkt en 't roet.

Minetje kwam een kijkje nemen  
En dacht: „Ja Bettekeetje mijn,  
Maar zonder **Edelweiss Zeepoeder**  
Zou je goed zoo schoon niet zijn.



Ik zal me maar niet lang bedenken  
En neem zelf in 't sop een bad,  
Want werk'lijk ik heb nooit tevoren  
Zoo'n schoon wit pakje aangehad.

Ik wil voortaan steeds bedenken,  
Ben 'k soms weer zoo zwart als roet,  
Dat Edelweiss, van alle poeders  
Het beste 't vuil verdwijnen doet.